

ER waren eens vier kleine
konijntjes en zij heetten
Langoortje,
Ragebolletje,
Pluimstaartje
en Petertje.

Zij woonden met hun
moeder in een zandheuvel,
onder de wortels van een heel
grooten denneboom.