

„KINDERTJES,” zei  
mevrouw Konijn op  
zekeren morgen, „jullie  
mogen nu in het veld gaan  
spelen of in het laantje, maar  
gaat niet in den tuin van mijn-  
heer de Boer : daar is je  
vader een ongeluk overkomen  
en mevrouw de Boer heeft  
hem toen in den oven  
gebraden.”