

HIJ kwam bij een poort in den muur, maar die was gesloten en hij kon er zich ook niet onder door wringen.

Een oude muis liep af en aan over het stoepje en droeg erwten en boonen naar haar kindertjes in het bosch. Petertje vroeg haar den weg naar het hekje, maar zij had zoo'n groote erwt in haar bekje, dat zij niet kon antwoorden. Zij schudde slechts met haar kopje en Petertje begon te huilen.